

# PIG



## och den långa fisen

Barbara Catchpole

Hegas



**P I G**

och den

långa



fisen

av Barbara Catchpole

*Illustrerad av metaphrog*

**Hegas**



# Jag

Det har hänt något otroligt, fantastiskt, grymt!

Peter Ian Green (fast alla säger Pig) blev kär  
i en RIKTIG tjej. Vi var ihop i nästan en hel  
månad.

Hon heter  
Tiffany och  
tuggar tugg-  
gummi jämt.  
Hon sitter  
längst fram  
på matten.



Hon ritade små grisar i hjärtan på sin mattebok.

Och hon skrev "TIFF + PIG FÖR EVIGT".



Läraren tvingade henne att klistra över det. Med några bitar tapet som han hade i skåpet. (Visst är lärare tontiga? De har lite tapet över när de har tapetserat om i hallen. Då tar de med det till skolan. I stället för att kasta det som alla normala otöntiga människor.)

Tiffany och jag satt bredvid varandra i matsalen.

Vi messade till varandra medan vi såg Idol på tv.

Samma sak när vi kollade på tv ihop - i soffan  
hemma hos Tiffany.



Så förra torsdagen kom borgmästaren till skolan.

Efter morgon-samlingen i aulan dumpade hon mig.

Hon krossade mitt hjärta. Jag vill aldrig bli kär igen.

Jag tänker på henne nästan varje dag.

Jag tror att hon är ihop med Dante Gumplund nu.

Han har stora tänder

och massor med

finnar. Han ser ut som

jordekorren Alvin med

finnar. Och han är

lagkapten för skolans

fotbollslag.



Dante Gumplund

## Min familj

I slutet av den här berättelsen ska du få veta vad

min familj sa om att hon gjorde SLUT. Då får jag

ett riktigt slut och slipper skriva punkt, punkt, punkt.



Jo tack, alla mår bra. Farmor är frisk från  
influensan. I måndags fick vi bort den sista biten  
kola ur hamsterns kinder. Vi använde min syrra  
Sukis pincett och lite toapapper.



Mammas fingrar har läkt också.

Hur är det med dig?

Suki har också haft lite romans på gång. Hon fastnade med sina stora örhängen i en killes halsduk på bussen. Måste följa med honom hela vägen. Alltså hela vägen till stationen med huvudet på hans axel.

Han heter Loke och har ett jobb. Han är mjölk-bud. (Mamma säger att det är perfekt. Hon gillar yoghurt.)



Loke ska ta med Suki på speedway på fredag. Han har köpt ett armband till henne. Hon tycker att han ser okej ut i mörkret.



Det är synd, tycker jag. För han tycker mycket om henne. Hon brukar inte vara ihop med samma kille så länge. Hon säger att det är meningslöst. Att de ger henne huvudvärk.

Men nu ska det handla om hur Tiffany och jag

Peter Ian Green, som kallas PIG, är tolv år, har rött spretigt hår, utstående öron och är liten för sin ålder. Han bor med sin mamma, som är stor för sin ålder, sin storsyster och lillebror.

Pig har blivit kär i en RIKTIG tjej. Hon heter Tiffany, tuggar tuggummi och sitter längst fram på mattan.

Detta är berättelsen om hur Tiffany och Pig blev ihop. Det är den glada delen. Sen handlar det om hur FISEN klämde sig mellan dem och drev dem isär. Det är den sorgliga delen. Inte roligt alls. Även om Raj tycker det.

